

Kraków

En studieresa har genomförts till staden Kraków i Polen. De närvarande under resan var Sofia och Linnéa K. från Erik Dahlbergsgymnasiets samhällstrea. Hela resan fram och tillbaka varade i en hel vecka men besöket i Polen var sammanlagt under fem dagar. De datum som spenderades i det landet var mellan den sjätte och tionde oktober.

Till en början var destinationen inte fastställd men efter ett samtal med handelaren i gymnasiearbetet beslutades det att Polen skulle vara mest lämpligt, Kraków för att vara mer exakt. Det berodde på att koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau ligger i just den staden. Den åttonde oktober genomfördes studiebesöket med hjälp av en guide. Det var inte förrän efteråt som känslan kom att det var en resa som sent kommer att glömmas.

Det själva besöket varade i tre timmar då en guide förklarade de olika delarna i Auschwitz och historien bakom vad som egentligen hände. Med hjälp av kolumner med text på inne i husen blev det enklare att förstå vad som hade hänt. Allt från rum fyllda med avklippt hår till gasburkar fanns därinne. Framåt slutet av den guidade turen visades ett nyöppnat hus som fanns till för att hedra offren. Därinne förklarades även groteska citat Hitler och hans medarbetare uttalade om judarna.

Efter besöket i det koncentrationslägret åkte bussen vidare till Birkenau för att få en inblick i hur levnadssituationen var där. Då byggnaderna var gjorda utav trä var de enklare att förstöras efter kriget för att undanröja bevis.

Något viktigt att komma ihåg är att även om judarna var majoriteten av de som dödades, innebär det inte att bara de var utsatta. Högt uppsatta och utbildade människor i samhället som uppfattades som potentiella hot, personer med psykiska funktionsnedsättningar, homosexuella, Jehovas vittnen samt sovjetiska fångar sattes där. För att arbeta. För att dö.

Trots att runt 70 år har gått sedan Förintelsen ägde rum förekommer fortfarande stark antisemitism i dag. Främlingsfientliga partier har även fått ett starkt uppsving i de senaste valen och hatbrott är vanligt förekommande i dagens samhälle. Kanske därför att bristen på kunskap om det förflutna är stor eller på grund av en samhällsprotest då missnöjet är alltför stort... Alla människor har självklart rätt att få ha de åsikter de önskar och inget kan ta viljan ifrån dem. Det viktiga är bara att se till att något liknande som Auschwitz-Birkenau aldrig kommer att förekomma igen och att samtidigt minska hatet gentemot ens medmänniskorna.

Det som blev utlärt under turen är något som sent kommer att lämna hjärtat. Bevisen finns där och därför om det fortfarande önskas, skulle det uppskattas om en djupare föreläsning om ämnet kunde genomföras i februari när deadline för gymnasiearbetet har passerat. Det här är inte bara historia. En gång i tiden var det en verklighet.



”För flera årtionden sedan rullade tåg in fullastade med oskyldiga människoliv. För bara ett litet tag sedan befann vi oss på exakt samma räls. Skillnaden mellan oss och dem var att vi inte kom dit för att dö.”

Sofia Somo & Linnéa Karlsson (2014-10-11)